



K2 gaat naar Oostende

De laatste weken van het schooljaar leren we over zon, zee, strand en zand. Op dinsdag 11 juni gaan we op reis naar Oostende. Daar zullen we op een boot varen. We wandelen in de duinen en spelen op het strand. Het wordt vast een super leuke dag!

We duimen voor mooi weer. Als we even met onze voetjes in het water gaan, kan onze broek ook wel nat worden. Geef daarom een verse broek / slip mee.

Dinsdag
11/06



met de trein



naar de zee



Vertrek op school: **8u!**

Terug op school : 16u30

Wat neem ik mee ?

Boterhammen



voldoende
water



koek



Verse kledij



Aangepaste kledij



We kijken er naar uit!

Groeten juf Charlotte, juf Fleur, juf Miranda