

Vrijdag = BUITENDAG!

Beste ouders

Ook dit jaar gaan we verder met onze buitendagen! Elke week, op vrijdag gaan we naar de Gavers (Harelbeke) met de bus. Daar kunnen we buiten spelen, ontdekken en leren... Kortom, we leren met de natuur als middel. Zo leren de kleuters werken in en met de natuur.

Er is daar ook een klasje voor ons. Daar kunnen we eten, knutselen, verhalen vertellen... Als het koud is of veel regent, kunnen we daar altijd binnen. We gaan dus ook op stap als het minder goed weer is! Voorzie je kleuter dan graag van regenlaarzen en een goede regenjas. Op koude dagen graag een warme winterjas en handschoenen.

We gaan in de Gavers veel bewegen, lopen, klimmen... Het is dus belangrijk dat de kinderen stevige schoenen dragen.
-soms kunnen we wel eens vuil zijn-

Denk aan: **élke vrijdag boterhammen** meedoen. Ook een **stukje fruit (i.p.v. een koek)** en **stevige schoenen**.

Alvast dank voor jullie medewerking!

juf Jolien, juf Douke, juf Annelies, juf Charlotte, juf Els

Meebrengen	Iedere vrijdag
	
Boterhammen + flesje water	
Stuk fruit/groente	
Aandoen: stevige schoenen (sportschoenen, wandelschoenen)	